



Pappa, u krijgt de schuld.  
Keer op keer,  
krijgt u de schuld!

Mensen gaan er  
-zonder te vragen-  
automatisch vanuit,  
dat u het was,  
die **niet** van mij  
kon afblijven.

Mensen vergeten,  
dat er meer mensen zijn,  
dan mannen en vaders.

En denken **niet**,  
aan de moeders en vrouwen.  
Zij zijn het,  
die **MIJ** pijn deden.  
Zij zijn het,  
die hun macht, misbruikten.  
Zij zijn het!

Ik pleit je vrij, pappa.  
Jij, was het niet!

Liefs,  
Je dochter Gonnie