



Stichting **VPSG**

advies en ondersteuning bij vragen rond
seksueel geweld, godsdienst en zingeving

NIEUWSBRIEF April 2023

Het is weer lente geworden, we organiseren een symposium en we hebben een nieuwe medewerker: we gaan dit jaar dus met frisse moed verder!

Om met het belangrijkste nieuws te beginnen, op woensdag 31 mei houden wij een symposium met als titel: **Werken aan weerbaarheid**. Hier gaan we in op de vraag: hoe kunnen wij met elkaar werken aan een toekomst zonder seksueel geweld?

Het symposium vindt plaats in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente in Haarlem en zal duren van 12.30 – 17.30. Meer informatie over de inhoud en opgave voor dit symposium vind je op de volgende pagina van deze nieuwsbrief. Aan het einde van deze middag nemen we ook afscheid van **Fieke Klaver**, die tien jaar bestuursvoorzitter is geweest van Stichting VPSG.

Daarnaast is ook het jaarverslag van 2022 inmiddels verschenen. Hierin valt te lezen hoe het ons het afgelopen jaar is vergaan, evenals de jaarcijfers en de begroting voor 2023. Dit jaarverslag is [hier](#) op onze website te vinden.

Ook is per 1 april Inger van Nes als nieuwe medewerker gestart. Zij zal ons versterken bij PR, communicatie en counseling. Hierbij stelt zij zich kort voor.

Goedendag allemaal! Al van jongs af aan wilde ik graag mensen helpen, een studie psychologie lag dan ook erg voor de hand. Halverwege deze studie miste ik de rol die religie en zingeving kunnen spelen bij het welzijn van mensen. Dus pakte ik de studie theologie ernaast op.

Ik vond die twee studies mooi samenkomen, om zo niet alleen bezig te zijn met mentaal welzijn maar juist om deze ook te verbinden met religieuze bronnen en tradities. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd als Geestelijk Verzorger en heb ik een aantal jaar als ondernemer gewerkt voor verschillende kerken, diaconieën en de Oecumenische Vrouwensynode. De afgelopen jaren heb ik gewerkt voor Slachtofferhulp Nederland.

Ik ben ontzettend blij en dankbaar om vanaf nu Stichting VPSG verder te helpen in haar communicatie en marketing. Daarbij kom ik ook graag in gesprek met mensen die te maken hebben gehad met seksueel geweld.

Hopelijk kom ik jullie snel tegen, bij het symposium binnenkort of ergens anders!

Met hartelijke groet, Inger

Inhoud

Symposium VPSG Werken aan Weerbaarheid	p. 2
Artikel voor NieuwWij met Fieke Klaver	p. 3
Je lijf is van jou! Klokhuis aflevering over aanraken	p. 3
Helse Liefde: muziek over geweld tegen vrouwen	p. 4
De mensen van de VPSG	p. 4

Symposium Werken aan weerbaarheid – naar een toekomst zonder seksueel geweld

Op woensdagmiddag 31 mei vindt van 12.30 tot 17.30 het symposium van Stichting VPSG plaats in de Doopgezinde Gemeente in Haarlem. Jullie zijn hiervoor allen van harte uitgenodigd! Het thema is Werken aan weerbaarheid – naar een toekomst zonder seksueel geweld.

In dit symposium stellen we vragen als: hoe te werken aan (meer) weerbaarheid? Hoe ziet een trauma-sensitieve samenleving eruit? En, is een toekomst zonder seksueel geweld mogelijk en hoe komen we daar?

We beginnen de middag met twee sprekers. Allereerst **Anton Horeweg**, leerkracht en gedragsspecialist. Hij is onder andere auteur van *De trauma sensitieve school* en *Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap*. Vervolgens theologe **Marie Hansen**, die werkzaam is als onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Zij onderzoekt de rol van het lijf in een trauma-sensitieve theologie na seksueel misbruik.

Daarna is er een keuze uit zes verschillende workshops:

1. **Cora Hout** gaat in over hoe er met kinderen gepraat kan worden (in een christelijke context) over seksueel misbruik.
2. **Catrien Posthumus Meyes** en **Judith van der Werf** geven een workshop over de kracht van zingen en beweging in het kader van weerbaarheid.
3. **Marjoleine Vosselman** en **Lien Daams** geven uitleg over weerbaarheid door creatieve verbeelding in de workshop Masker op, masker af.
4. **Mirjam Visser-Fuchs** gaat in het op het leren over posttraumatische groei en hoe daardoor weerbaarder te worden na seksueel geweld.
5. **Judith Bruynzeels** maakt seksueel misbruik bespreekbaar en een dissociatieve identiteit stoornis invoelbaar door middel van audiovertelling, poëzie en een boek.
6. **Saniye Tezcan** gaat verder in op het thema afstand en nabijheid in het bespreekbaar maken van seksueel geweld.

Wat ook plaatsvindt deze middag is het afscheid van **Fieke Klaver** die tien jaar lang voorzitter is geweest van het Stichting VPSG bestuur.

Opgeven kan via info@vpsg.nl tot uiterlijk dinsdag 23 mei. Graag het nummer van uw eerste en tweede keuze van workshop vermelden. Je krijgt hierna van ons een bevestiging.

Kosten naar draagkracht: € 25 of € 35, inclusief het boek *Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap* van **Anton Horeweg**. Mochten de kosten een belemmering zijn, laat dit dan weten via je opgave aan ons per mail.

Locatie: het gebouw van de [Doopgezinde Gemeente, Frankestraat 24, Haarlem](#). **Let op:** een auto kan niet in de buurt komen van het kerkgebouw. Dichtstbijzijnde parkeergarages zijn [De Appelaar](#) of [de Kamp](#). Lopend vanaf Haarlem station bent je 15 minuten onderweg. Meer informatie is te vinden op onze website via [deze link](#).

Artikel over Stichting VPSG met Fieke Klaver op website NieuwWij

Fieke Klaver neemt na 10 jaar afscheid als bestuursvoorzitter van Stichting VPSG. Dit zal gebeuren tijdens het symposium van Stichting VPSG op 31 mei 2023.

Ter gelegenheid daarvan gaf zij een interview voor de website NieuwWij. In dit gesprek staat ze onder andere stil bij recent nieuws over seksueel misbruik op de werkvloer:

“Soms zakt me de moed, bij weer nieuwe onthullingen, mij in de schoenen,” zegt ze. “Dan blijft de slogan van Stichting VPSG belangrijk: ‘praat erover’. Wanneer iemand toe kan geven aan zichzelf dat zij of hij is misbruikt en het naar buiten durft te brengen geeft dat ruimte.”

Lees het artikel op de site van [NieuwWij](#).



Tip om te kijken: Aflevering Klokhuis over Je lijf is van jou!

Een aantal weken geleden heeft het Klokhuis een aflevering in het teken gezet van ongewenste aanrakingen en wat er valt onder seksueel misbruik. Wat natuurlijk nooit mag en goed past bij ons symposium: naar een toekomst zonder seksueel geweld!



Zelf vertellen ze dit over deze aflevering: “Weet jij welke aanrakingen oké zijn en welke niet? Elkaar aanraken doe je alleen als je zeker weet dat de ander het ook wil. Voor volwassenen bestaan er speciale regels voor het aanraken van kinderen. Ze mogen niet aan je lijf zitten onder je ondergoed: dat is verboden. Ze mogen geen seksuele dingen doen met kinderen. Ook niet online. Als het gebeurt, is het nooit de schuld van het kind. Pauline vertelt wat zij heeft meegemaakt als kind. Nizar praat met Iva Bicanic over wat kinderen kunnen doen als het hun is overkomen. Marie-Mae zingt een lied over een verwarrend geheim. Het laatste couplet van dit lied, Een soort van, hebben wij hieronder weer gegeven. De tekst is van Jurrian van Dongen.

De aflevering is in zijn geheel terug te zien via deze link op YouTube: [klik hier](#).

*Als dit gewoon is, waarom doet hij dan
Als ze samen zijn zo anders tegen haar
Waarom zegt-ie: met niemand over praten
Waarom doet-ie dan een soort van lief
Maar voelt het naar?
Ze hockeyt in C3 // Ze lacht vaak net te hard*

*Ze wil niet dat het doorgaat, maar
Ze weet niet hoe het stopt
Ze hoopt dat iemand het ontdekt, per ongeluk
Iemand die ze wel vertrouwt
Die zegt: dit is niet
Zelfs niet een soort van
Jouw fout*

Tip om te bezoeken: muziekvoorstelling 'Helse Liefde'

Het muziekspel 'Helse liefde' is een voorstelling over geweld tegen vrouwen, over het indrukwekkende verhaal van de Lottumse bisschop Frans Schraven in China, over hoop en bevrijding.

Tijdens de Japanse bezetting van China in 1937 redde Frans Schraven het leven van honderden vrouwen en meisjes die door de Japanners als seksslavinnen meegenomen dreigden te worden. Een heldendaad die hij en zijn acht gezellen met de dood moest bekopen.

'Helse liefde' gaat over Louise, een vrouw anno nu, die door haar man wordt mishandeld. Louise denkt zelfs dat dat haar eigen schuld is. Door de ontmoeting met een voorbijganger in het park komt ze in aanraking met het verhaal van Frans Schraven. Het is voor Louise het begin van de zoektocht naar haar eigen innerlijke kracht en een uitweg uit haar benarde situatie.



De voorstelling "Helse Liefde" is te zien op de eerstkomende data:

- **zondag 14 mei** in de Schouwburg te Venray om 19.00 uur (*nog enkele plaatsen*) en
- **zaterdag 17 juni** in de St. Gertrudiskerk te Lottum om 19.30 uur.

Tickets te bestellen op <https://www.helseliefde.com/speellijst-en-data/>

De VPSG heeft uw hulp nodig.
Blijf ons werk steunen met een gift, uw aandacht, uw betrokkenheid.
Heel hartelijk dank.
Bank: NL81 TRIO 0212 2657 17

De mensen van de VPSG

Bestuur:

Fieke Klaver (voorzitter)
Robert Frede (interim-voorzitter)
Vacant (penningmeester)
Anne-Claire Mulder (secretaris)
Saniye Tezcan

Medewerkers:

Lien Daams (levensbeschouwelijk counselor)
Joke Stapper (levensbeschouwelijk counselor)
Inger van Nes (PR, communicatie en counselor)
Gezien van der Leest (coördinator)

Comité van aanbeveling:

- * Dr. Anke Bisschops, supervisor, pastoraal psycholoog en docent. Expert rond het thema seksueel (kinder) misbruik in de Rooms-katholieke kerk
- * Drs. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland
- * Prof. dr. Ruard Ganzevoort, hoogleraar Praktische Theologie en senator voor Groen Links in de Eerste Kamer
- * Mr. J.J.M. (Judith) Uitermark, rechter in de rechtbank Noord-Holland
- * Drs. Jos Wienen, burgemeester van de gemeente Haarlem

Stichting VPSG

Advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving

Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem, 10 minuten lopen vanaf station Haarlem.

Wij zijn aanwezig op dinsdag en woensdag van 10 tot 16 uur en bereikbaar via info@vpsg.nl en 023-5328222.

Websites: www.vpsg.nl en www.ikgadoor.vpsg.nl

Banknummer: NL 81 TRIO 0212 2657 17

